

DE TUINGROEP VAN AURUM

Zomaar een ochtend op de tuin...

Marieke van der Waarde, tuinvrouw van Aurum

"De zon schijnt. Er is melk bij de koffie. Er is een boterkoek met een extra smaakje en wafelrolletjes (favoriet van Irene). Marieke, Richard, Garcia, Anneke, Ans, Irene en Hanneke zijn er. Hanneke veegt het grasveldje. Het nare afval van de kastanjeboom is nu makkelijker op te halen met 2 grote scheppen.

Het is onvoorstelbaar dat er zo veel plantenafval is gemaakt door zo weinig mensen. Ans in haar favoriete voortuintje. Marieke met de seringenstruiken en zeker nog meer struiken. Irene met de Kerria japonica. Richard kort verschillende bomen met een lengteschaar en een boomzaag. Garcia is druk bezig met de compostbakken. En de hakselaar met hakken. Ik heb met verbazing naar de hoge bergen gekeken. Het kersenboompje in het laurierperk is verdwenen.

Eigenlijk zouden er meer mensen in de tuin moeten werken. Ik heb het al vaker gezegd: onze tuin is een 'oude' tuin en daarmee bedoel ik een helemaal begroeide, bewerkelijke tuin. Ik werk er graag!"

Bovenstaand stukje is één van de vele verslagjes die Irene altijd maakt van onze tuinochtenden op zaterdag. Elke zaterdag, vanaf maart tot november, wordt er van 9:45 tot 13:00 uur gewerkt in de tuin van het Aurum. Door een vaste groep vrijwilligers. Niet iedereen kan elke week, soms zijn we met slechts 4 mensen aanwezig, soms met wel 10 mensen. Zoals elk jaar zijn we weer op zoek naar nieuwe tuinvrijwilligers. De tuin wordt ouder maar de groep ook. Vandaar dat er steeds meer (snoei) werk is, dat lang niet iedereen fysiek aankan.



**Ben jij die energieke man/vrouw die van aanpakken weet?
Dan nodigen we je hierbij uit om een keertje
mee te komen werken in onze mooie tuin!**

Ook als je niet veel afweet van planten ben je van harte welkom. Onze tuinvrouw Marieke kan je goed uitleggen wat je moet doen, of één van de meer ervaren vrijwilligers. En naast het werken in de tuin is er ook altijd tijd voor een praatje, onder het werk of tijdens de koffie. Kortom, een ochtendje tuinen bij het Aurum doet je goed!